

“Lage Mierde, Grijp uw kans!!!”

Er groeit iets moois in Lage Mierde. Er is een groep mensen met verschillende achtergronden bezig met een geweldig idee. Er is een gebouw aan het ontstaan, dat binnenkort het kloppend hart van het dorp zal gaan worden.

Binnen deze muren zal heel Lage Mierde de kans krijgen elkaar te ontmoeten. Jong en oud dagelijks actief. Naast elkaar, maar ook met elkaar. Geen hokjesdenken meer, maar samen een gezamenlijk thuishonk. Onderwijs, sport en spel, opvoeding, gezondheid en begeleiding, vertier en ontspanning, alles onder één dak. Gebruik maken van elkaars mogelijkheden en ruimten, maar ook van elkaars kwaliteiten.

Wat te denken van een opa uit het dorp die in de klas komt vertellen over de Tweede Wereldoorlog. Een oma die kinderen kan helpen bij het leren breien. Of mensen die op een bepaald gebied erg kundig zijn, hun kennis veel beter aan kinderen kunnen overbrengen dan ik. Grootouders die hun kleinkinderen naar school of dagopvang brengen en vervolgens lekker een partijtje gaan biljarten onder het genot van een drankje, of gaan volksdansen in een goed ingerichte ruimte. Hartstikke mooi als kinderen een geleerd toneelstuk kunnen opvoeren voor alle mensen uit het dorp die daar interesse in hebben, omdat een grote zaal volop ruimte biedt.

Het zou goed zijn als ook de opgroeiende jeugd een eigen honk zou krijgen, zodat ze niet meer op straat hoeven te hangen en overlast veroorzaken.

Ik denk aan mogelijkheden voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, voor de politie, GGD, bibliotheek, kortom ideeën genoeg.

Ik zie heel veel voordelen in het feit dat alle verzorgers en begeleiders van jonge kinderen dicht bij elkaar werken en daardoor veel overleg kunnen hebben. Dat komt de opvoeding van de kinderen zeker ten goede.

Het lijkt me prettig als in Lage Mierde een gebouw komt waar plek is voor alle bewoners. Zij zien de Brede school Plus als hún gebouw en dragen daar ook als zodanig zorg voor in een gemoedelijke Brabantse sfeer. Ik heb op andere plaatsen gezien hoe goed dit kan werken. Ik kom zelf niet uit Lage Mierde, maar als ik het enthousiasme zie, waarmee de deelnemers insteken op dit project, dan kan dat alleen maar tot een groot succes leiden. Voorwaarde is en blijft dat de gemeenschap van Lage Mierde het project van de Brede School Plus zal ondersteunen en er samen voor wil gaan. Natuurlijk zullen vele problemen ons pad kruisen, maar wie denkt in oplossingen en kansen, zal zien waartoe Lage Mierde in staat zal zijn. Een levend gebouw waarop iedereen trots kan zijn. Ik beveel het project Brede School Plus in Lage Mierde van harte bij u aan!

Namens het basisonderwijs in Lage Mierde:
Noud van Ham, leerkracht.